

Heimwee doet ons hart verlangen

Tekst: J. Simons
Muziek: A. Preud'homme

Heim- wee doet ons hart ver- lan- gen Naar de
hei- mat on- zer jeugd, naar de
bron- zen klok- ken zan- gen zwaar van
rouw of hel van vreugd, zang- en
uit de ou- de to- ren Hij die
waakt en ver- re schouwt, O- ver
't dorp- je droom ver- lo- ren Kron- klend
aan zijn voet ge - bouwd.

2. Heimwee doet ons hart verlangen

naar de geur van brem en hei
naar de weiden mist omhagen
op een morgen in de mei
heimwee naar het blonde koren
naar het dennenbos vol peis,
naar de vennen, stijf gevoren
waar wij slierden op het ijs.

3. Heimwee doet ons hart verlangen

naar de ouderlijke haard,
naar zijn rust, niet te vervangen,
met zijn vrede wel bewaard ;
heimwee naar de zomerwinden,
heimwee naar hun zoet geruis,
in de kruin der groene linden
voor ons oude pannenhuis.